



### SECRETARIAATSNIEUWS EN ALLERLEI

Zoals je in ons 10-verschillen-zoekplaatje bovenaan al in de gaten had is het afgebeeld heerschap druk doende in zijn smidse. Dat een beul, want dat is het beroep van dit personage, ook een godsvruchtig mens kan zijn getuige het kruisbeeld bovenaan de prent. Alleszins diende men eertijds, toch als men voor dit weinig menslievend beroep koos, zelf je materiaal onderhouden. Het is niet echt vriendelijk en trouwens ook niet leuk om iemand met een botte bijl te moeten onthoofden hé.

Zo ver gaan we het natuurlijk niet drijven in onze Smidse al gaan we er wel nauwlettend op toe zien dat tijdens de openingsuren de Corona-maatregelen correct opgevolgd worden. Let wel...misschien zijn die regels tussen het schrijven van dit epistel en het daadwerkelijk verschijnen van de krant weerom gewijzigd. We houden je daar dan zeker van op de hoogte. Onderstaande bepalingen zijn dewelke van kracht waren half mei.

- Vooraleer het Smidse-pand (lokaal en/of terras naargelang wat dan mag) te betreden zet je jouw mondmasker op. Dit ongeacht of je al dan niet reeds gevaccineerd bent.
- Je ontsmet tevens eerst de handen alvorens je aan tafel plaats neemt.
- Eens gezeten dan mag je jouw masker afzetten.
- Voorlopig mag je met maximum 4 personen aan één tafel zitten. Je zal dan ook maximum 4 stoelen aan een tafel zien staan. Mochten er minder aan een tafel staan dan is dat met reden.
- Er worden geen tafels en/of stoelen verplaatst, verschoven of bijgezet.
- Bestellingen worden enkel en alleen aan tafel opgenomen en ook enkel en alleen aan tafel geleverd. Afrekenen gebeurt dan ook enkel aan tafel.
- Je blijft principieel aan jouw tafel gezeten. Het is uit den boze om je naar andere tafels te begeven om even een 'babbeltje' te gaan doen.
- Mocht je jouw tafel toch verlaten (bijvoorbeeld om naar toilet te gaan) dan zet je jouw masker terug op. Masker mag dan weerom af als eens terug aan tafel gezeten.
- Bij het verlaten van het Smidse-pand zet je jouw masker terug op.
- **Voorlopig is de Smidse (lokaal en/of terras dus) enkel toegankelijk voor Bosgeuzen.**

#### Openingsuren:

Met veel liefde en genegenheid maar wellicht zonder knuffel of gezoen zullen we onze Bosgeuzen van ganser harte in onze Smidse of op het Smidse-terras verwelkomen op:

**Alle zondagen van juli en augustus en dit van 13.00-18.00 uur.**

**Zondag 5 september: 13.00-18.00 uur**

**zondag 12 september: 09.00-18.00 uur**

Enkele Bosgeuzen-wandel-activiteiten zijn op zondagen in juli, augustus of september gepland. Kijk daartoe verder in deze krant voor info. Wijzigingen, bijvoorbeeld door Corona, zijn steeds mogelijk. Hou dus goed jullie mails in de gaten. Heb je geen mail-adres dan kan je me steeds vooraf (liefst enige tijd tevoren uiteraard) contacteren => Pepermans Johnny op 03/646 29 05.

## KALENDER 2021:



*Dit kalender is een overzicht van wat de Bosgeuzen in 2021 zoal in petto hebben voor haar leden. Op latere datum worden wellicht nog activiteiten toegevoegd of aangepast.*

*Raadpleeg dus steeds jouw krant.*

*Mochten activiteiten, wegens Corona, worden geschrapt dan zoeken we waar mogelijk naar alternatieven die we je dan zo snel mogelijk per mail bekend maken.*

**Donderdag 1 juli => zondag 5 september:** Super-Speurneuzen Wandelzoektocht.

Speurzoekertjes, fotovragen, droedel-rebus enz. Vertrek Park van Schoten. Formulieren Gratis:

- 1) Via mail bij: [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com) (vanaf 1 juli) (ook voor info).
  - 2) Op de website: [www.bosgeuzen.be](http://www.bosgeuzen.be) (vanaf 1 juli)
  - 3) In de Smidse (clubhuis Bosgeuzen), Sint-Jobsteenweg 44, 2970 's Gravenwezel (Schilde)
- Alle zondagen in juli en augustus + zondag 5 september: van 13.00-18.00 uur.

**Zondag 11 juli:** Bus-uitstap: WRC. Manke Fiel te Mollem. Met Kartelbos, Heibos, Paddenbroeken.

Deelname leden: €10 incl. bus en inschrijving. Artikel verder in de krant.

**Zondag 1 augustus:** Gratis wandelen voor Bosgeuzen. 43<sup>ste</sup> Kastelentocht: Amelberga Zandhoven.

Lokaal Harmonie Sint-Amelberga, Schriekweg 5, Zandhoven. Afstanden: 5/10/14/22/25/34 km.

Met het Boutersemhof, Domein Krabbels, Hof van Liere, het Driehoekshof en kasteel Montens.

**Zondag 15 augustus:** Bus-uitstap. Gordel rond Boutersem van Boutersem Wandelt.

Hole wegen, bospaadjes en velden. Vergezichten op heuvelruggen. Afstanden: 4/8/12/16/20/24 km.

Deelname leden: €10 incl. bus en inschrijving. Artikel verder in de krant.

**Zaterdag 21 augustus:** Puur Natuur te Zondereigen (grens België / Nederland). Deelname: Gratis.

Inschrijven: Gezien de onvoorspelbaarheid van Corona vragen we om liefst vooraf in te schrijven. Mail: [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com) of telefoontje naar 03/646 29 05. Afstanden: 7 of 10,5 km.

Afspraak: **Schuttershof**, Zondereigen 27, 2387 Baarle-Hertog (open 12.30).

Vertrek wandeltocht: 13.30 uur vanaf taverne/brasserie Schuttershof.

**Zondag 12 september:** Haringtocht of Hotdogtocht. Vertrek vanaf Smidse 09.00-15.00 uur.

Deelname: Gratis. Afstanden: 7/10/13/17/22 km. Artikel zie verder in de krant.

**Zondag 26 september:** Bus-uitstap: Ardennentocht (Nederland omgeving Sint-Geertruid).

Veel natuur met bossen met verscholen groeves en putten. Diverse wandelafstanden te combineren.

Deelname leden: €25 incl. ochtendstop / avondmaaltijd en bus. Artikel verder in de krant.

**Zondag 3 oktober:** Gratis wandelen voor Bosgeuzen. WSV Club76 te Westmalle.

**Zaterdag 16 oktober:** Bal Bosgeuzen: Goorhof te Sint-Job-in't-Goor.

**Zaterdag 23 oktober:** **Eigen publieks-organisatie** : Fortentocht Borsbeek

**Zondag 14 november:** **Eigen publieks-organisatie** : Herfsttocht Gooreind

**Zaterdag 18 december:** Bus-uitstap: Opsinjoorke 'Mechelen in kerstsfeer en in den doenker'.

**Zondag 19 december:** **Eigen publieks-organisatie** : Donkeredagentocht Schilde

## Bieren van de maand: juli – augustus – september 2021

### Juli 2021 : Gauloise 10 triple blond 9.7 % vol



Het verhaal van Brasserie du Bocq begon in 1858, toen Martin Belot, een boer in Purnode, voor het eerst bier brouwde in een schuur van zijn boerderij. Eerst maakte hij alleen in de winter bier, wanneer er weinig werk was op het veld. In het begin van de twintigste eeuw werd de eerste La Gauloise gebrouwen. Dit bier was meteen een ontgensprekelijk succes. In 1949 werd de brouwerij een naamloze vennootschap. In 1960 werden de landbouwactiviteiten voorgoed stopgezet. Op dat ogenblik besloot de familie Belot ook om nog uitsluitend speciaalbier van hoge gisting met tweede gisting op de fles te brouwen.

In 1983 waagde Brasserie du Bocq zich aan de export. Het werd een groot succes. Het Belgische bier staat in heel de wereld hoog aangeschreven. Brasserie du Bocq exporteert voornamelijk naar Frankrijk, Nederland, Italië, Groot-Brittannië, Spanje, Zwitserland, Finland, Australië, Japan, China,

Zweden, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, Oekraïne enz. Met een huidige omzet van meer dan 14.8 miljoen euro is Brasserie du Bocq een van de grootste onafhankelijke Waalse brouwerijen.

De familie Belot heeft de brouwerij nu overgelaten aan de familie Keersemaekers, die al meer dan 30 jaar Corsendonk brouwt bij Brasserie du Bocq.

Het bier zelf is mooi goudblond, de kleur lijkt op Venetiaans blond met een relatieve troebelheid. De geur wijfelt tussen hoppebloemen en wat citrus. De smaak is elegant, de hop draagt het geheel maar blijft steeds discreet, zonder te overheersen. Een toetsje bitterheid op het einde om alles in evenwicht te brengen en klaar is kees. Dit is een prachtig biertje dat kracht en verfijning weet te combineren, een ijzeren hand in een fluwelen handschoen.

### Augustus 2021: Kasteel triple 11 % vol



Oorspronkelijk heette het bier *Kasteelbier* en zo wordt het nog dikwijls genoemd. Het eerste Kasteelbier, in de donkere variant, werd gebrouwen in 1989 en in 1991 voorgesteld aan het grote publiek. Het is meteen een schot in de roos. Een aantal jaren later werd de naam van het bier gewijzigd in *Kasteel* en in 1996 kwamen Kasteel Blond en Kasteel Tripel op de markt. Deze tripel is een sterk blond bier met duidelijk aanwezige hopbitterheid en fruitigheid. Het recent gewijzigde recept voorziet meer aromahoppen. Discreet aroma met fruitige toetsen, impressies van mout, kruidnagel en bloemen. In de smaak overheerst de fruitigheid. Een evenwichtig bier, nooit zeer bitter. De alcohol valt op in de afdronk. De Kasteel Tripel is ook het basisbier voor de op cognacvaten gerijpte, exclusieve Trignac.

### September 2021 : Black Fuel bruin 9.5 % vol



Black Fuel is een zwartkleurig bier type abdij-bier van 9.5% .

Het bier heeft een geur van banaan, fruit, karamel met een verwarmende, lichtzoete smaak met toetsen van karamel, kandij. De hop in het bier zorgt er voor dat de nasmaak niet te zoet is.

Dit Belgische bier wordt gebrouwen in Heusden-Zolder door brouwer biochemicus Mark Veugelers. Mark is gestart als hobbybrouwer en als biochemicus wist hij natuurlijk sowieso één en ander van mengsels. Hij is begonnen met een eigen kleine brouwinstallatie in zijn kelder in Schreverland. Daar ontwikkelde hij liefst 400 recepten met verschillende samenstellingen, andere gisten, hoppen, ... Naar zijn eigen zeggen heeft hij de beste 20 recepten overgehouden en daaruit zijn dan de 5 beste overgebleven. Black Fuel is er één van. De naam Black Fuel verwijst naar een van de nummers van de metalband Channel Zero.

## MAART 2020

Maart 2020. Covid-19 doet zijn intrede en een nieuw tijdelijk tijdperk kondigt zich aan. Als positieve Bosgeus in hart en nieren bekijk ik dit alles met een dubbel gevoel en probeer er toch de zonnige kant van in te zien.

13 maart 2020! De eerste lockdown is een feit. Bij het avondjournaal zit menige Belg aan de " beeldbuis " gekluisterd en luistert naar de historische woorden van Maggie De Block " BLIJF IN UW KOT " Ik meen het ! hé!

WABLIEF??? Wat betekent dit voor de Bosgeuzen? Gelukkig wordt de soep niet zo héét gegeten als ze wordt opgediend en wordt het stappen in open lucht gepromoot! OEF! Vele Bosgeuzen slaken een zucht van opluchting. Doch in groep stappen is uit den boze!

" Samenscholing" heet zo iets en er staan serieuze boetes op. De fameuze Coronaboetes en die zijn niet min!

Gelukkig bezitten de Bosgeuzen over een fantastische en creatieve groep medewerkers ! Zij hangen tijdelijke gemarkeerde wandelingen in 's-Gravenwezel en Schilde op zodat elke Bosgeus en andere stappers op elk uur van de dag naar hartenlust alle afstanden op hun eigen tempo kunnen afstappen! Waarvoor dank.

Wat ik als Bosgeus voor mezelf als positief ervaar, ik beken, voor Coronatijdperk was ik een kuddedier, als de Bosgeuzen weer eens een fantastische wandeling in puur natuur of een andere daguitstap hadden uitgestippeld liep ik braafkens achter de leiding aan, makkelijk toch zo! Doch Corona heeft me tot de orde geroepen en me gedwongen om zelfstandig en op mijn eentje het avontuur van de afgepijlde wandelingen te ontdekken en ik ben met vlag en wimpel geslaagd!



Onze vrijheid wordt dan wel ingeperkt maar onze talenkennis gaat er plots op vooruit!

Ons Engels wordt als het ware fors naar een hoger niveau getild, woorden als lockdown, social distancing, hotspot, coronacoupe, take out, go with the flow worden meermaals per dag om onze oren geslagen. Ook ondenkbare grappige toestanden worden plots realiteit!

Wil je geld van de bank afhalen, zet je best een masker op , vroeger zouden ze daarvoor de politie bellen nu bellen ze de politie als je geen masker draagt, hoe het toch kan keren?

Maar aan dit alles komt vroeg of laat een eind! Het spreekwoord zegt: Als de nood het hoogst is , is de redding nabij.

Dan spreken we hier over de vaccins. Zij zullen redding brengen.

Klinkende namen zijn het : Astrazeneca, Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson.

Te kiezen hebben we niet.

Gelaten en met dichtgeknepen billen gaan we met zijn allen naar de vaccinatiecentra want iedereen wil dat deze nachtmerrie snel voorbij is en dat we terug naar ons "oude" leven kunnen terugkeren wat dat dan ook moge zijn !

Tot weldra lieve stappende Bosgeuzen en tot op onze eerste gezamenlijke groepswandeling .

Dikke knuffel van een Bosgeus die jullie heel hard heeft gemist en ook de gezelligheid in onze clubhuis de Smidse!

Maar alles komt goed en er is altijd licht aan het einde van de tunnel!

Bosgeus Maryse

# Stappret en wandellachertjes

**BEREGOED** : Een parkwachter gaf instructies aan een groep wandelaars. Hij waarschuwde: "Het is niet uitgesloten dat u een grizzlybeer tegen komt. Maar grizzly's gaan mensen meestal uit de weg, en daarom is het goed als u een aantal belletjes aan uw rugzak bevestigt. Dan horen ze u aankomen en krijgen ze de kans om te vluchten. In de kampwinkel kunt u belletjes kopen voor twee Euro per stuk. Als u uitwerpselen van een grizzlybeer op uw pad vindt, kunt u maar beter maken dat u wegkomt!" "Maar hoe weten we of het de poep van een grizzly is?" vroeg een van de wandelaars. "Oh, geen probleem. Dat ziet u meteen. Uitwerpselen van de grizzly's zitten namelijk vol met belletjes".

**NOG SNELLER WANDELEN** : Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt de eerste: "Volgens mij is de bliksem het snelste op de wereld. Want je ziet hem al voordat je de donder hoort." "Welnee," zegt de tweede, "het licht is sneller. Want als je de schakelaar indrukt brandt het licht direct." Zegt de derde: "Volgens mij is de diarree het snelste. Want tijdens een wandeling in het bos voelde ik een rommeling in de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik deed het licht aan in het toilet en moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek gescheten had!"

**KOPPEL OP STAP** : Adam en Eva wandelen samen door het paradijs.

Plots vraagt Eva: "Adam, hou je nog wel van mij?",

Adam antwoordt: "Ja natuurlijk Eva, van wie anders?"

**STREEKGEBONDEN**: Een Limburger verdwaalt in een bos. Hij heeft al herhaaldelijk "help" geroepen. Plots botst hij op een andere wandelaar, toch ook wel een Limburger zeker.

Het volgend gesprek begint: *Ene*: "Ich ben verloore geloope." *Andere*: "Ja, ich ook."

*Ene*: "Ich heb al eens help geroepen." *Andere*: "Ja, ich ook."

*Ene*: "Wille we eens samen roepen?" *Andere*: "Ja, da's goed."

Een, twee, drie: "S-a-m-e-n, s-a-m-e-n."

**BEESTIG**: Vrouw: Ik snap het niet. Mijn man gaat 's avonds met de hond wandelen en 's morgens komt hij met een kater terug



# WANDELCLUB BOSGEUZEN PRESENTEERT HAAR



## SUPER-SPEURNEUZEN-WANDELZOEKTOCHT

Zomerse familiaal gerichte wandelzoektocht met speurvraagjes, fotozoekertjes, rebusraadsel, enz.

Doorlopend van 1 juli tot 5 september

Formulieren **GRATIS** te bekomen vanaf 1 juli 2021:

- => online op [www.bosgeuzen.be](http://www.bosgeuzen.be)
- => via mail naar [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com)  
(= idem voor info over de wandelzoektocht)
- => In lokaal 'Smidse' van wandelclub Bosgeuzen:  
Sint- Jobsteenweg 44, 2970 's Gravenwezel op  
zondagen juli / aug. + 5 sept. (13.00-18.00 uur).

## **SUPER-SPEURNEUZEN-WANDELZOEKTOCHT:**

**Doorlopend van 1 juli 2021 tot 5 september 2021**

Het staat te gebeuren. Het is bijna zover. Het komt er aan. Drie korte zinnestelsels die evenwel een enorme impact hebben op het leven van elke gewone, simpele, doorsnee-burger. Men merkt dat mensen onrustig en zenuwachtig, ja zelfs ontdaan en uit hun gewone doen, heen en weer ijsberen. Als ze dan al iets tegen elkaar vertellen dan is dat op schuchtere, fluisterende toon terwijl ze dan schichtig en schrikkerig rondkijken. Iemand zou hen maar eens kunnen horen en misschien wel, al zouden dit er dan zelfs enkel flarden van zijn, het gesprek afluisteren.

Vervolgens raakt het feit bekend dat die alom-aanwezige ongerustheid is ontstaan vanwege de jaarlijks weerkerende zoektocht die blijkbaar weerom op de proppen is verschenen.

De overheid neemt een paniek-beslissing tijdens een ware crisis-vergadering en richt een speciale Super-Speurneuzen afdeling op want het is al vrij snel duidelijk dat enige 'speurhulp' bij deze affaire onontbeerlijk is.

Alhoewel de 'operatie' absoluut in het geheim dient te gebeuren komen de namen van de illustere teamgenoten de pers ter ore. Hieronder het lijstje van namen dat ons via via werd toevertrouwd.

- 1) Baby Neusette: Dreumes die wordt ingeschakeld voor onderzoek op het laagste niveau
- 2) Sir Cher Lock Volmest: Gespecialiseerd in geuren maar helaas ook bekend om diegene die hijzelf uitwasemt.
- 3) De Neus: Herkenbaar aan zijn...neus. Bijt zich echter regelmatig de tong af als hij een oplossing niet vindt. (*Red. Beter van naam veranderen zou ik zeggen*).
- 4) Duo Vos & Co: Voornamelijk werkzaam in de dierenwereld maar je weet maar nooit hé.
- 5) Sjaan Vergrootglas: Dit is eigenlijk de bijnaam van Jan Janssens die hij kreeg omdat hij steeds zijn vergrootglas meezeult (*red. Doen ze dat dan niet allemaal?*)
- 6) Dhr. See Hey Yeah: Van de beruchte Amerikaanse inlichtingendienst.
- 7) Peter Petscan: Kan zelfs met toegeknepen linkeroog door zijn vergrootglas speuren.

Enkele weken verder blijkt dat dit illustere team van al even illustere heerschappen helemaal niet opgewassen is tegen de taak die het toevertrouwd kreeg. De Super-speurders krijgen geen vat op de vraagstelling van de zoektocht, de rebus brengt hen volledig van de wijs, ze haspelen foto's nog meer door elkaar, de smidse-vraag bezorgt hen helemaal kopbrekers en het gokken bij de schiftingsvraag brengt hen totaal van slag.

Twee teamgenoten geven hun ontslag, een ander krijgt psychiatrische begeleiding, een collega-speurder wordt opgenomen in een gesticht voor zwakzinnigen, twee trekken de voorgoed de wildernis in en helaas is er nog een onderzoeker die vooralsnog spoorloos verdwenen is. Jammer dus maar daar is helaas niet veel aan te verhelpen.

Begrijpelijk dat aan de noodrem wordt getrokken en dat de laatste optie die nog rest erin bestaat beroep te doen op het enige gezelschap dat intussen reeds jaren ervaring heeft opgedaan met zoektochten van allerlei kunnen. De overheid kan dan ook niet anders dan met hangende pootjes contact te nemen met de Bosgeuzen in de hoop dat zij zich over de materie willen buigen.

En....natuurlijk is wandelclub Bosgeuzen steeds van goede wil en besluit zij van de zoektocht onder de naam Super-Speurneuzen-Zoektocht, in haar wandelprogramma op te nemen. In zoverre zelfs dat zij trouwens niet alleen eigen leden inschakelt maar dat zij ieder die deze zoektocht een uitdaging vindt en de spreekwoordelijke handschoen wenst op te nemen van harte welkom heet.

**Wandelzoektocht:** Vertrek Schoten park. Afstand:4,5 km met een 40-tal speurvraagjes en fotozoekers.

Onder het motto 'samen zijn we slim' kan je dus de zoektochtformulieren GRATIS bekomen:

- 4) Via mail bij: [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com) (vanaf 1 juli) (ook voor info).
- 5) Op de website: [www.bosgeuzen.be](http://www.bosgeuzen.be) (vanaf 1 juli)
- 6) In de Smidse (clubhuis Bosgeuzen), Sint-Jobsteenweg 44, 2970 's Gravenwezel (Schilde)  
Alle zondagen in juli en augustus + zondag 5 september: van 13.00-18.00 uur

**Laatste inlevering van de formulieren (via mail of in Smidse) Zondag 12 sept. 18.00 uur**

**Zondag 3 oktober 16.00 uur (Smidse) :** Uitslag: bekendmaking van oplossingen en behaalde resultaat.



# ZONDAG 11 JULI BUSTRIIP

Wijle Weer Weg. Inderdaad, de Bosgeuzen zijn niet in te tomen. De in 2020 afgelaste tocht in Mollem is aan de orde en meer bepaald nemen we daar deel aan de zogenaamde **HOPDUVELTOCHTEN**

van wandelclub **WRC Manke Fiel**. Die Manke Fiel verwijst naar Theofilus van Vaerenbergh die eertijds zeer betrokken was met het promoten van de streek en de natuur in de omgeving van Asse en daartoe zelfs eigenhandig bewegwijzering aanbracht naar de meest toeristische plaatsjes. De figuur bij uitstek dus om er een wandelvereniging naar te noemen.

Dat terzijde. Een uurtje tuffen brengt ons bij 't Kloosterhof te Mollem. Inschrijven ter plaatse is **GRATIS** voor onze Bosgeuzen en hoef je ook niet zelf te doen. Wel jouw stappertjes aantrekken en gezwind op wandel gaan. Daarbij kies je dan uit **3-5-7-10-14 of 21 km**.

Naargelang de afstand krijg je heel wat fraais op jouw tocht. Alleszins kan je je verwachten aan een licht golvend landschap met prachtige vergezichten in het Land van Asse. Je doorkruist al doende diverse bosgedeeltes. Zoals het Kartelobos, in de volksmond Kettelobos, dat met zijn 12 ha het grootste is van de gemeente Asse. Het is een mooi, oud loofbos met voornamelijk boomsoorten als beuk, zomereik, es, els en wilg. In het voorjaar kleurt het bos ook paars van de boshyacinten, zoals het Hallerbos. Nabij het Kartelobos krijgen we wellicht ook het Paardenbos, het Heibos en de Paddenbroeken onder de schoenzolen.

De Brabantse Kouters dan is een streek in Vlaams Brabant, die deel uitmaakt van de groene gordel ten noorden van Brussel. Het gebied wordt doorkruist door wandelpaden. Er zijn in de omgeving tal van voormalige buurtwegen terug vrijgemaakt. Gekend is Streek-GR Groene Gordel die doorheen Mollem loopt. Als oudste hopregio van Vlaanderen zorgt ze voor de grondstof van de abdijbieren.

“Kouter” betekent “bewerkt land”, het zijn grote open akkers, zoals de Groeningekouter uit de Guldensporenslag. In de buurt van rivieren zijn het vaak de iets hoger gelegen gebieden, de lagere delen noemt men “meers”.

**Deelname: Leden Bosgeuzen: €10 Niet-leden: €15 (indien plaats beschikbaar)**  
**Inschrijven: Eerst contact met Ronny Roothans (03/3532971)(0477/385618)**  
of mailen naar [ronny.roothans@skynet.be](mailto:ronny.roothans@skynet.be) (even wachten op antwoord)  
Na bevestiging storten op Bosgeuzen rek.nr. : BE34-200-2350-8590

## **Oppikuren:**

**07.30 uur:**

Muziekacademie,  
Turnhoutsebaan  
Schilde

**07.45 uur:**

Kerk 's Gravenwezel



## ZONDAG 1 AUGUSTUS



**Gratis Wandelen voor Bosgeuzen** houdt in dat je je naar de voorgestelde organisatie begeeft. Vertrekkur en afstand naar keuze. Je laat jouw lidkaart scannen maar betaald géén inschrijfgeld. Dat wordt door jouw club geregeld.

Kortom genieten van een prachtige tocht

is de boodschap. Harmonie St.-Amelberga biedt je niet alleen een natuurgerichte wandeling maar geeft je de unieke kans, slechts één keer per jaar, om verschillende privaat-kasteeldomeinen te betreden. Vandaar enige info over die domeinen.

**Boutersemhof:** Voormalig cijnhof van Boutersem, gelegen in een prachtig park met vogelreservaat. Men merkt de dubbele 8-vormige omgrachting met een honderdjarige ceder voor het kasteel. In de 13<sup>de</sup> eeuw ging het nog om een omheinde hoeve, genoemd naar het geslacht van Boutersem waarvan Hendrik IV van Boutersem reeds in 1270 vermeld wordt als heer van Zandhoven. In de 17de eeuw verbouwd tot hof van plaisantie; Aan het Boutersemhof grenst een prachtig 37 ha groot natuurdomein.

**Krabbelhof** een groot, groen gebied van circa 350 hectare is eigendom van de familie van de Werve d'Immerseel. Op dit domein stond er vroeger een immens kasteel. Tot 1945 bewoonde burggraaf Gaëtan van de Werve d' Immerseel het in de 19de eeuw heropgebouwde kasteel. Ten gevolge van enkele vijandige voltreffers gedurende de Tweede Wereldoorlog en het gebruik door het Duitse en Canadese leger werd dit prachtig bouwwerk herschapen tot een puinhoop. Gaëtan liet de tuinierswoning ombouwen tot een luxueuze villa en in 1946 werd het kasteel in zijn opdracht door een groep paracommando's vakkundig opgeblazen.



**Kasteel van Lyre :** Het zogenaamd 'Hof van Liere' werd door de heren van die naam, in de beginjaren van de 15de eeuw door Maximiliaan T'Seraerts ge/verbouwd als feodale burcht en is omgeven door beschermende waterpartijen. In het eerste kwart van de 19de eeuw werd het nogmaals verbouwd en gerestaureerd door J.J. Meyers. Het was in de jaren 1500 het zomerpaleis van Arnold van Liere, scout in Zandhoven en ook burgemeester van Antwerpen. De woning telt 52 kamers en twee voorhuizen

**Het Driehoekshof** is een hof van Playsantiën van de familie Le Grelle. Hoven van Playsantiën waren de buitenverblijven van de rijke mensen uit de stad. In Zandhoven hebben we ook verschillende heerlijkheden. De meeste heerlijkheden waren in handen van de adel.

**Domein Montens:** Het huidige uitzicht van Kasteel Montens, ook gekend als het Hof van Massenhoven, gaat voornamelijk terug tot de 18de eeuw. Het kasteeldomein omvat naast het kasteel, een classicistisch herenhuis, ook een park met vijver, prachtige dreven, akkers en weilanden. De gebogen oprijlaan en het sierlijk ijzeren hek met een ijzeren poort tussen geblokte hardstenen pijlers met topvazen geven toegang tot een statsieplein. Links en rechts heb je de koetshuizen met paardenstallen. Het koetshuis met paardenstallen aan de rechterkant was voor de gasten, links voor eigen gebruik.

Organisatie: 43<sup>ste</sup> Kastelentochten van Koninklijke Harmonie Sint-Amelberga (1372) Zandhoven.

Afstanden: 5-10-14-22-25-34 km

Startplaats: Lokaal Harmonie, Schriekweg 5, 2240 Zandhoven.

Inschrijving: 08.00-15.00 uur

Deelname: **Gratis** voor leden van Bosgeuzen Voorkempen.

**Vergeet niet jouw geldige lidkaart 2021 ter scanning mee te nemen.**



Als we er het alombekende Wikipedia even op naslaan dan lezen we dat Boutersem een plaats en gemeente is in de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Dat die gemeente ruim 8.000 inwoners telt. En dat een andere naam, die door de inwoners van Boutersem wordt gebruikt, *Baatsem is*. De oude spelling die hier en daar te vinden is in Boutersem is "Bautersem".

Genoeg fysieke informatie zou ik zeggen. Het is ons Bosgeuzen natuurlijk te doen om er een aangename, gevarieerde en natuurgerichte wandeling te ondernemen. Nu, voorgaande wordt ons alleszins door wandelvereniging Boutersem Wandelt beloofd.

Op hun 'Gordel rond Boutersem' biedt de club een keuze uit een 4, 8, 12, 16, 20 of 24 km omloop. Kans dus om de streek terdege te verkennen. Een streek bezaaid met holle wegen, velden en heuvelruggen. Maar ook met brokken bos waardoorheen kleine wegeltjes slingeren. Zeker komt de Velpe in zicht, een slalomend riviertje dat hier mee borg staat voor de bevoeiing van de omgeving. Weiland en akkers zijn alomtegenwoordig en idem dito geldt voor kapelletjes, lange rijen fruitbomen en vierkanthoeves zoals het Katspoelhof en de Blauwschuurhoeve.

In de omgeving zijn trouwens heel wat gemarkeerde wandelpaden ontwikkeld waarvan gedeeltes vervat zijn in de omloop. Zoals bijvoorbeeld het zogenaamde Klein Zwitserlandpad waarbij het Kasteel van Kerkom in het vizier komt en waarbij prachtige vergezichten over het glooiend landschap gegarandeerd zijn. Ook het kleine Kringpad met kasteelpark Kwabeek en natuurgebied Snoekengracht met zijn dottergraslanden. En.....vergeten we zeker de Brabantse Heuvelroute GR512 niet waarmee de schoenzolen van onze Bosgeuzen tijdens hun wandeling regelmatig zullen kennis maken. We gaan er tot slot vanuit dat ook het Butselbos een niet te versmaden factor zal vormen tijdens ons bezoek aan de Brabantse contreien.

Kortom wees van de partij en schrijf je snel in.

**Deelname: leden: €10 (= inclusief bus en inschrijving)**

**niet-leden: €15 (indien plaats beschikbaar)**

**Inschrijving: Eerst telefoontje naar RonnyRoothans (03/353 29 71 of 0477/385 618)**

**e-mail: [ronny.roothans@skynet.be](mailto:ronny.roothans@skynet.be) (wel even wachten op retour-mail).**

**Na bevestiging storten op rek. Bosgeuzen: BE34-2200-2350-8590**

**info: [www.bosgeuzen.be](http://www.bosgeuzen.be)**

**Bosgeuzenkrant**

**Oppikuren:**

**07.30 uur:**

Muziekacademie,  
Turnhoutsebaan Schilde

**07.45 uur:**

Kerk 's Gravenwezel



Toch even Zondereigen situeren want we mogen dit dorpje zonder enige schroom als ‘vreemd’ benoemen. Deze ‘verborgen parel van Baarle Hertog’ ligt volledig in België met daarin de enige enclave van Baarle-Nassau die echt in ons eigenste vaderlandje ligt. Eigenlijk bestaat de kern van Zondereigen uit twee straten die mekaar bij de kerk kruisen. Voor het overige betreft het een gebied met vele land- en tuinbouwbedrijven maar bevat het eveneens prachtige stukjes natuur waartoe onder meer de vallei van het Merkske.

’t Merkske, een zijriviertje van de Mark, vormt natuurlijke grens tussen Nederland en België. Dit riviertje ontspringt als Noordermark in België. Doordat de vallei van 't Merkske lange tijd een beetje is vergeten, heeft de natuur aan beide kanten van de grens jaren lang lekker haar gang kunnen gaan.

Dat is natuurlijk alleen maar goed nieuws voor onze Bosgeuzen. Het hoeft immers geen betoog dat wij bij onze grensoverschrijdende Puur-Natuur-Tocht dankbaar gebruik maken van het aanwezige groen, bruin en blauw dat de omgeving ons te bieden heeft. En...met sluisjes, plankenpaden, enz.

Aangezien we zowat midden in de zomer zitten kan de temperatuur wel eens een stevige duit in het zakje doen. Alhoewel we onderweg wel een ‘natje’ zullen voorzien is het aan te raden toch een drankje in jouw rugzakje te deponeren. Ook iets tegen zonnebrand en/of contra vervelende insecten (vochtig en warm hé) kan handig zijn. Alleszins ga je best met stevig schoeisel op stap.

Vertrekplaats voor dit alles is Schuttershof te Zondereigen van waaruit we allen gezamenlijk op trek gaan. Onderweg kan je nog kiezen of je je aan 10,5km of 7 km gaat wagen. Dit alles onder bekwame (hmhm) begeleiding van uiterst sympathieke (hmhm) gidsen (Herman en Johnny).

#### **In een notedop:**

Puur Natuur te Zondereigen:

Deelname: Gratis.

Inschrijven: Gezien de onvoorspelbaarheid van Corona vragen we om liefst vooraf in te schrijven.

Mailen naar [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com) of telefoontje naar 03/646 29 05 is voldoende.

Afstanden: 7 of 10,5 km.

Afspraak: **Schuttershof**, Zondereigen 27, 2387 Baarle-Hertog.

Open vanaf 12.30 uur. Ruime drankkaart en diverse snacks verkrijgbaar.

Vertrek wandeltocht: 13.30 uur vanaf taverne/brasserie Schuttershof.

**BOSGEUZEN NODIGEN UIT  
ZEVENSLAGERTOCHT  
MET HARINGENBAK**

**zondag 12  
september**

**afstanden:  
7 / 10 / 13 / 17 / 22 km**

**Start:**  
**Clublokaal Bosgeuzen 'De Smidse'**  
**Sint-Jobsteenweg 44, 2970 's Gravenwezel**  
**Inschrijving: 09.00 - 15.00 uur**  
**Deelname: GRATIS**  
**GEGRILDE HARING AAN BOSGEUZENPRIJS**

## HARINGENTOCHT

Van oudsher, en dit bedoel ik dan in verband met onze wandelclub, is de 'Haringtocht' de eerste Zevenslager van het nieuwe wandelseizoen. Waar de naam 'Zevenslager' zijn oorsprong vond is me tot nu toe niet echt duidelijk (oproep aan hen die dat kunnen ophelderen dus). Alleszins ging/gaat het over zeven Bosgeuzen-tochten die jaarlijks deel van ons rijkelijk gevuld wandelprogramma uitmaakten/uitmaken.

Maar nu even over zondag 12 september. Hoe gaat een en ander in zijn werk. Vrij simpel. Je komt in gepaste wandelkledij tussen 09.00-15.00 uur naar onze Smidse. Je schrijft je GRATIS in (vrienden, kennissen, schoonmoeder en suikernonkel zijn ook welkom). Je denkt enkele minuten na over de afstand die je wenst te stappen. Je hakt de knoop door en je krijgt een zééééééééééér gedetailleerde routebeschrijving mee. Verdwalen is dus niet aan de orde hé.

Indien je na verloop van de tocht heelhuids

(grapje zene) in onze Smidse geraakt dan kan je je nog helemaal suf eten aan super-overheerlijke-vingersaflickende gegrilde haringen. Dit, zoals steeds, aan een wandelvriendelijk Bosgeuzen-prijsje.

Even genoeg geleuterd nu. Waaraan kan je je op de wandeling zelf verwachten. Je hebt in eerste instantie keuze uit 5 afstanden (7,10, 13, 17, 22 km.). Alle routes komen al onmiddellijk op onverharde bospaden terecht en flaneren al gauw langs het prachtige, omwalde Catershof of Kattenhof. Eertijds nog bewoond door vliegtuigpionier baron de Caters. Via de Ketelstraat naar de Antitankgracht, een verdedigingslinie die eigenlijk nooit veel nut heeft gehad. De omgeving is (tussen haakjes) vrij uniek wat fauna en flora betreft. 10/17/22 trekken dan langsheen de golfterreinen van het Rinkven waarna de 22 km stappers er nog een eigenzinnige lus bijmaken. Zij kunnen immers nog genieten van het natuurgebied de Poppelaer, de Vraeghoeve, waar trouwens de Bosgeuzen gesticht is, en smalle boswegels doorheen de septemberse natuur. Via de Hoeve weg komen ze terug bij hun collega's van 10 en 17 terecht en belanden ze gezwind op de post van de Schuttersgilde (speciaal open voor onze stappers). Na de nodige omzwervingen door de natuur wordt verbreed met de 7 en 13 km. Naast domein La Garenne gaat het dan. 7 en 10 nemen afscheid en keren via kerkwegels terug naar de Smidse. De overige, moedige stappers trekken over een paardenpaadje verder. Iepenburg is het volgende doel. Rustpost in de kantine van TC. Gym. Dan lonkt het Hof ter Linde. Een prachtig kasteeldomein waarin de nodige bospaden onder de schoenzolen komen. Afsluiten van deze Zevenslager kan natuurlijk niet zonder zich te vergapen aan het Groot Kasteel waarna, waarschijnlijk moe maar voldaan, onze Smidse meer dan welgekomen zal zijn.

En.....niet te vergeten.....intussen zal de haring al lekker liggen te grill-sissen. Wachtend om onze dappere Bosgeuzen, samen met een drankje uiteraard, te doen nagenieten van weeral een toffe dag.

**Veel wandelplezier**



---

## ZONDAG 26 SEPTEMBER BUS-UITSTAP ARDENNENTOCHT

Al wijken we niet van de traditionele benaming 'Ardenntocht' niet af, wat de locatie betreft durven we ons al eens op een zijspoor begeven. Zo ook voor deze natuurgerichte bus-dag-uitstap. We kozen voor de gelegenheid voor onze Noorderburen en dit in omgeving Gronsveld, Sint-Geertruid en Rijckholt. Namen die weinigen bekend in de oren zal klinken. Mee op stap gaan is dus de boodschap.

**Ochtend:** Ons busje brengt ons bij café De Zwaluw ('t Schieperke) waar we ons aan een koffietje of theetje wagen. We worden nadien 'gedropt' voor een natuurgerichte wandeltocht in de streek. Een gebied bezaaid met groeves zoals de Varkensgatgroeve en tal van zogenaamde Grubben die veelal erosieoverblijfselen die tot holle wegen of droogstaande beken geleid hebben. We mogen ons verwachten aan smalle, onvermoede doorsteekjes en wei-of bospaadjes. Afstanden 5 of 8 km.

Onze **picknick** (dus wel meebrengen hé) verorberen we eveneens in De Zwaluw.

**Middag:** Na de dorst gelaafd en de honger gestild te hebben worden we weerom uit de bus gekegeld. Nu gaat de tocht vanaf Rijckholt richting Sint-Geertruid. Diverse afstanden tussen 5 en 9 km gaan we hiertoe voorzien. De 'grotere' routes doen uiteraard extra kronkels. Alleszins komen voor allen de Savels-en Eijsderbossen onder de schoenzolen. Bossen gekenmerkt door putten, groeven en vuursteenmijnen. En...net zoals in de voormiddag...massa's natuur. Voor de diehards hebben we nog enige extra wandelverrassingen en een rimboe-aandoend pad in petto.

**Avondmaaltijd:** Als niemand de weg kwijt raakt (grapje zene) komen we terecht bij camping De Bosrand waar we niet alleen even kunnen bekomen op het terras maar waar ons ook in buffetvorm een avondmaaltijd geserveerd wordt.

- varkenshaas met champignonroomsaus - zalm op vel gebakken - frites en aardappelkroketjes  
- ciabatta met kruidenboter - gemengde salade met dressing - salades en olijven - verse fruitsalade

**Deelname:** Natuurlijk wil je op deze uitstap van de partij zijn. En dat kan voor een deelnameprijs van €25 per persoon. Daarin zit het vervoer met bus, ochtendstop, avondmaaltijd en begeleiding van supersympathieke (hmhm) Bosgeuzen. Niet-leden betalen €35 (enkel indien plaats beschikbaar).

**Inschrijven:** Geef eerst een telefoontje of stuur een mailtje naar Ronny Roothans:

(03/3532971 / 0477/385618 / [ronny.roothans@skynet.be](mailto:ronny.roothans@skynet.be))

Na bevestiging storten op rekening van Bosgeuzen: BE34-2200-2350-8590

**Algemene Info:** Pepermans Johnny. Tel.nr.: 03/6462905 mail: [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com)

**Opstapplaatsen / uren:** 07.30 uur Muziekacademie Turnhoutsebaan Schilde

07.45 uur Kerk 's Gravenwezel

**Vertrek huiswaarts:** Wordt voorzien 18.30-19.00 uur

**Bovenstaande info kan aangepast worden indien Corona-maatregelen het programma zouden dwarsbomen. We houden je via mail op de hoogte maar je kan ook steeds bellen naar 03/646 29 05.**

## UITGEVONDEN VOOR WANDELAARS???

De voorbije Corona-maanden, of eigenlijk gaat het intussen al over méér dan een jaar, restte ons wat ‘gezonde’ ontspanning aanging weinig meer dan op de fiets te kruipen of onze stap-sloefkes aan te trekken. De fietsverkoop zit intussen zodanig in de lift dat er lange wachttijden zijn ontstaan om aan zo’n tweewielig gevaarte te geraken. Idem dito geldt trouwens voor wandelschoenen die, ongeacht voor welke leeftijd zij bedoeld zijn, als zoete broodjes over de toonbank gingen/gaan.

Laten we dat fietsen even terzijde hé. Bij onze Bosgeuzen zit het immers hoe dan ook in de genen geworteld van te gaan stappen. Een zittend gat zit er niet in dus....En, laat ons maar eerlijk zijn. Het wandelaanbod, zelfs alle afgelaste officiële publiekstochten in aanmerking genomen, is letterlijk de pan ‘uitgeswingd’. Elke zich respecterende club kwam met tijdelijke bewegwijzerde tochten op de proppen. Van kust tot Ardennen werden allerlei wandel-initiatieven op touw gezet. De kleinsten konden op berenwandeling of op paaseieren-ontdekkingstocht.

Van wat de digitale wereld te bieden heeft werd supergretig gebruik gemaakt. Wandelingen uitgestippeld via Routeyou, op stafkaart of met Wandelknooppunten. We zagen tal van wandelaars loerend op hun GPS, smartphone of zelfs tablet om trajecten te volgen. Anderen liepen met uitgeprinte plannetjes rond of droegen een, soms reeds half verfrommeld, papiertje mee waarop zij de te volgen wandelknooppunt-nummertjes hadden gekribbeld.

Nu, over wandelknooppunten gesproken (hiermee komen we dus eindelijk bij de bovenstaande titel van ons artikel terecht). Wist je dat het idee van deze knooppunten reeds meer dan 25 jaar bestaat? De gedoodverfde uitvinder ervan is de heer Hugo Bellen. Als mijnningenieur op rust was het zijn idee om de Belgisch-Limburgse mijnstreek op toeristisch vlak nieuw leven in te blazen. In de mijnen zag hij hoe de kompanen via een knooppuntensysteem hun weg vonden. Een idee was geboren. Eerst werd een netwerk ontplooid voor fietsliefhebbers en later kwamen wandelaars aan de beurt.

Nu, er zijn tal van uitvindingen die wandelaars ten goede komen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het bekende Gore-Tex dat menig stapper in gure weersomstandigheden warm en droog houdt. Bob Gore was wat uitvindingen aangaat geen beginneling. Hij had namelijk 9 patenten op zijn naam staan. Hem werd gevraagd of hij geen nieuw soort loodgieterstape kon ontwikkelen. Bob sloeg aan het experimenteren met Teflon. Toen hij op een bepaald moment een strook van het goedje in beide handen hield en hij zijn armen uit elkaar strekte bleek dat Teflon wel tot 8 keer de oorspronkelijke lengte kon uitgerekt worden zonder te breken. Bovendien, hoewel het poreus was, bleek het waterdicht en ‘ademend’.

### Hoe ver men loopt.

Elke vrouw moest lichaamsbeweging in de open lucht nemen, doch velen achten zich daarvoor te zwak; maar weinig huishoudsters hebben er een denkbeeld van hoeveel mijlen zij dagelijks afleggen met door het huis te loopen. De pedometer, eene kleine machine als een horloge, die, in den zak gedragen, elken voetstap voelt en het totaal in mijlen en gebroekens aangeeft, brengt eenige merkwaardige feiten aan 't licht. Eene zwakke, ziekelijke dame onder anderen, die meende dat zij zich elken onnoodigen voetstap bespaarde, bevond dat zij tusschen ontbijt en theedrinken bijna twee mijlen geloopt had zonder de deur uit te gaan.

De pedometer zou waarschijnlijk aanwijzen dat zenuwachtige dames, die «niet stil kunnen zitten» en telkens «van haar stoel opspringen», op hare dagelijksche wandelingen door het huis ten minste vijf mijlen daags loopen. Wat hij zou aanwijzen ten opzichte van jonge dames, die uren lang dansen, maar te zwak zijn om te loopen, kan men zich voorstellen! Als al die voetstappen in de open lucht werden gedaan, zou het zeer bevorderlijk voor hare gezondheid zijn.

Kleine Courant 04/05/1879

Misschien ook wetenswaardig is de bekende pedometer of stappenteller die voor heel wat wandelaars haast als kleinood en onmisbaar item op tochten van de partij is. Wie mocht denken dat het gaat om een nog recente ‘vondst’ van pakweg de laatste decennia, stellen we even teleur. Immers reeds tussen de massa schetsen van Leonardo Da Vinci is een ontwerp gevonden voor een stappenteller waarbij hij vooral het belang voor ogen had van de mogelijke militaire toepassingen die het ‘apparaat’ inhield. Officieel zou het wachten zijn op een zekere Perrelet die reeds in 1780 een heuse pedometer ontwikkelde. Een mechanisch werkend ding dat zowel het aantal stappen weergaf alsook de totaal gestapte afstand. Alleen het gewicht van het ding liet te wensen over. Niettemin werd in onze contreien in de 19<sup>de</sup> eeuw danig reclame gemaakt voor pedometers ofte stappentellers. Zelfs reeds onder die nog steeds gebezigde benaming. Lees ook maar eens naast-staand bericht.

Nu zijn er in het verleden ook nogal wat miskleunen van uitvindingen geweest of hebben er toch op zijn minst heel rare gedachten in de hersenen van potentiële uitvinders gespeeld. Al hadden ze toch de bedoeling om ons, wandelaars, een betere toekomst te bieden. Lees er de kranten-artikels op de volgende bladzijden er maar eens op na en het zal je verbazen op welke ideeën men in een ver verleden kwam.

## In de lucht wandelen.

In alle ernst wordt gerapporteerd — men zou het anders voor een sprookje willen houden — dat een Radio ingenieur een ontdekking heeft gedaan, waardoor de wet der zwaartekracht buiten werking wordt gesteld. Voorwerpen — en dus ook menschen — op wie die uitvinding wordt toegepast, blijven in de lucht zweven, zonder onderhevig te zijn aan de aantrekkingskracht van de Aarde,

In zijn laboratorium is de uitvinding toegepast op een kleine vliegmaschine, welke in het ruim zweeft en niet naar beneden valt, omdat de wet der zwaartekracht onderbroken is.

De uitvinder heet B. Johnson en woont natuurlijk in Amerika (Newark). Hij acht, zoodra zijn uitvinding praktisch kan worden toegepast op de luchtvaart, het mogelijk om in vijf of zes uren van New York naar Parijs te vliegen.

Indien ook menschen zich zullen kunnen onttrekken aan de aantrekkingskracht van de Aarde, is het logisch gevolg daarvan, dat men in de lucht zal kunnen wandelen, op de hoogte die men zelf verkiest. **De West 17/12/1927**

De generale staf zal ook te oordeelen hebben over eene Russische uitvinding, die te Parijs tentoongesteld, bestemd om de soldaten in staat te stellen zonder vermoeienis zeer lange marschen te maken. Deze uitvinding bestaat in een toestel, dat als eene dames-tournure bevestigd wordt, en bij het gaan aan de beenen kleine stootjes geeft en ze voorduwt, zoodat van de spieren minder inspanning gevergd wordt. Voor menschen die van wandelen houden, maar te lui voor zijn, kan dit toestel ook aanbeveling verdienen.

De Zuid-Willemsvaart 28/10/1889

## Schoenen met Schijnwerpers

Een Fransche ingenieur heeft een uitvinding gedaan, waarmee hij den voetgangers een grooten dienst meent te doen. Hij beweert, dat het heel gevaarlijk is om 's avonds te gaan wandelen met een zaklantaarn, omdat men dan, als men overvallen wordt geen handen vrij heeft om zich te verdedigen! Daarom heeft hij kleine gloeilampen gemaakt van onbreekbaar glas, die aan de punten van de schoenen kunnen worden vastgemaakt. Net als een auto heeft iedere wandelaar dan twee schijnwerpers. — We betwijfelen het zeer of deze uitvinding ingang zal vinden bij het groote publiek.

Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indië 05/10/1939

*VEEL PLEZIER kan men ook hebben van de draagbare bromfietsverwarming. De Franse uitvinder hiervan vertelt zorglijk over zijn medelijden met de blauwe neuzen en roodgevroren wangen van fietsers en bromfietsers. Daarom heeft hij een geweldige plastic helm ontworpen, die het hele hoofd omsluit, en die men onder de oksels vast gespt. Aan de linkerkant prijkt een aluminium kastje met een alcoholbrandertje en een ventilator. Met de helm, het brandertje aan en de ventilator op volle kracht kan alles gebeuren, maar koud krijgt men het niet. Het ziet er bovendien leuk uit. Vooral het speciale model voor voetgangers, dat van de eenvoudigste wandelaar een bijzonder progressieve ruimtereiziger maakt. De Volkskrant 06/03/1964*

De Telegraaf 22/01/1899

FRANSCHÉ CORRESPONDENTIE.

Parijs, 20 J anua

Het trottoir is te Parijs, wat het *Forum* was te Rome, de plaats, waar de openbare meening geboren wordt, waar de reputatiën worden opgekweekt en platgedrukt, waar rijkdom en armoede, grootheid en wegzinking, ijver en luiheid dagelijks lange elkander schuiven. Het was onmogelijk, dat een plaats, welke sulc een belangrijke rol in onze samenleving speelt, op den duur onttrokken bleef aan den scherpen blik der ingenieurs, die overal een nieuwe uitvinding willen onderbrengen.

Er is dus verzonnen, om aan den wandelaar de moeite te besparen van het loopen op het trottoir, dat voortaan zelf zal voortgaan. Gij treedt uit uw huis op het naar rechts of naar links bewegende trottoir, gij vleit u neder op een makkelijke rustbank, en gij komt van zelf zonder een vinger uit te steken, daar waar gij zijn moet. Op de Wereldtentoonstelling in 1900 zal daarvan de eerste toepassing zijn te zien als verbinding tusschen het *Champ de Mars* en de *Esplanade des Invalides*. De eerste proeve is eigenlijk te veel gezegd, want er was reeds iets van dien aard vertoond op de Wereldtentoonstelling te Chicago, maar de constructie liet te wenschen over. Zoodra iets haperde aan de mechaniek stond de heele inrichting stil. Thans is dat bezwaar vermeden.

Naast een trottoir, dat stilstaat, is een ander gangpad iets hooger gemaakt, dat vier kilometer in het uur aflegt, de gang van een erg kalmen wandelaar. Daarneven is weder iets hooger een ander gangpad, dat een snelheid heeft van acht kilometer in het uur, de snelheid van een huurrijtuig. Die bewegende platformen staan met rollen op spoorstaven. De vraag is maar hoe ze voort te stuwten.

UIT DEN VREEMDE.

Alphonse King, te New-York, die schoenen heeft uitgevonden, waarmee men op het water kan loopen heeft dezer dagen een tocht van Badlow's-eiland naar de „Batterij” gelukkig volbracht. Hij had tot aan Brooklyn willen wandelen over het water, maar hij zag, om het onstuimige weder van dit plan af. Zijne poging om de Niagara over te wandelen is indertijd jammerlijk mislukt, en uit vrees dat de tocht weder niet goed zou gaan, deed hij zijne waterwandeling nu in den vroegen morgen ten aanschouwe van slecht vier personen, die hem in een schuitje volgden. Ditmaal echter ging het goed.

Zijn schoenen of liever laarzen, zijn van zink, 0,8 M. lang en hebben den vorm van kleine schuitjes. Zij wegen ieder 15 K. G. — King kan met die laarzen aan de voeten op het water allerlei bewegingen maken.

Volksblad 15/01/1887

## Kettinggangers

Een Zwitserse uitvinding, die in Nederland ook kans heeft populair te worden als we meer van die winter-tjes krijgen, is de sneeuwketting voor voetgangers. De sneeuwketting, die van de wandelaar een vrijwillig kettingganger maakt, bestaat uit een rubberband met aan de onderkant een rij spiralen. Op schoongemaakte stukken trottoir loop je er hoogst ongelukkig op volgens de berichten van enkele pioniers, maar in de sneeuw maak je aanzienlijk minder kans te vallen. De spiralen dringen er diep in.

Het vrije Volk: 16/02/1963



**OPLOSSINGEN VORIGE KRANT:** Bosgeuzen / zending / ingewikkeld / dertig / Tigris / Israël / Eldorado / Adolf / dolfinarium / umbrella / Ella Leyers / Yerseke / Ekeren / Renault / ultimatum / tumor / orkaan / Anderlecht / echtgenote / teen

Voor de schiftingsvraag koos ik het artikel met bovenaan “Antitankgracht” waarin ik 40 diernamen ontdekte. Geen eenvoudige klus dus probeer het zelf ook maar eens. Alleszins is het François Pauwels die met een juiste oplossing en zijn gok op 47 de winnaar is. Hij ontvangt uiteraard zijn 6-biertjes-prijs.

**DE ACHTERVOLGINGS-KWIS**



Hierbij de derde editie van onze kwis. Voer jouw antwoorden in volgens de omschrijvingen in de vragen. Elke oplossing voor een nieuwe vraag begint met één of meerdere letters waarmee een voorgaande vraag eindigde. De ene oplossing ‘achtertvolgt’ dus als het ware de andere. Oplossingen uiterlijk zondag 5 september 18.00 uur bij Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem. Via mail => [pepermansjohnny2170@gmail.com](mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com) Of inleveren, indien open, in onze Smidse kan ook.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

A1-I1	G1-B2	I1-C2	J1-E2
B2-G2	F2-D3	B3-B4	F3-F4
E4-I4	G4-D5	B5-F5	D5-A6
I5-H6	G6-C7	B7-H7	G7-E8
A8-H8	E8-J8	J8-F9	D9-B10
H9-F10	C10-H10	F10-J10	<b>Veel succes</b>

**Schiftingsvraag:**

Ik geef me exact 5 minuten de tijd om met de letters uit ‘BOSGEUZEN VOORKEMPEN’ Nederlandstalige woorden van 5 letters te vormen. Opgelet! Ik nam me voor om geen eigennamen, afkortingen, meervouden en werkwoorden of vervoegingen van werkwoorden te gebruiken. Hoeveel woorden kon ik op die 5 minuten vinden?

Naam:

voornaam:

Adres: straat:

nr.:

gemeente:

Tel./GSM.nr.:

E-mail:

## ACHTERVOLGINGSKWIS

A1 => I1 : De naam van de vereniging, althans de door ons meest gebruikte benaming, waarvan het vestigingsadres en het clublokaal gelegen is op de Sint-Jobsteenweg 44 te 's Gravenwezel.

G1 => B2 : We zoeken de bekendste voornaam van een zekere Gramme die in 1869 de gelijkstroomdynamo uitvond. Deze dynamo kon meer spanning genereren dan tot dan mogelijk. Na de vervolmaking was die dynamo klaar voor commercieel gebruik en werd die uitgebreid toegepast in de industrie.

I1 => C2 : Ontelbare kunstenaars van allerlei kunnen voel(d)en zich geroepen om creatief bezig te zijn met een werk dat betrekking heeft tot een zeer bekend verhaal waarin een sluwe, geniepige en onbetrouwbare vos de hoofdrol vertolkt en waarbij deze ook de koning der dieren in het ootje tracht te nemen. Maar wat was de naam van die koning ook alweer? Onze hint: denk aan dynamiet. =====>



J1 => E2 : Idéfix was, volgens het stripalbum waarin hij voor het eerst zijn opwachting maakte, eigenlijk een Parijse straathond. Het verhaal wil dat de hond gedurende de hele tijd het bekende boezemvrienden-duo naholt tot één van die twee Galliërs de hond uiteindelijk een bot geeft. Wie was deze brave stripheld die later het eigenlijke baasje van Idéfix wordt?

B2 => G2 : Je merkt hier een gedeelte van een reclameboodschap uit GVA van 1891. Welk woord hoort in de plaats van het vraagteken?

=====>

**?** **D'ANVERS**

*Gezondheidslikeur, gedistilleerd door F. X. de BEUKELAER, Antwerpen*  
**Gedistilleerd op gezondkruiden en zaden en opgemaakt met zuiver kandijsuiker**  
*2 Erediplomas op Gezondheidstentoonstellingen te Boulogne-aan-Zee, voorgezeten door*  
*D<sup>r</sup> Pasteur, van Parijs,*  
*en te Oostende in 1888. 25 Medailles in Wereldtentoonstellingen.*

Een enkel glas ? D'ANVERS stilt de hevigste maag- en buikpijn. Een derde liter, opgegeven aan een kolieklijdend paard of zwellend runder, bij malsche gras- en klavertijd, redt deze op min dan drij stonden, zooals meer dan 1500 gevallen, verleden jaar bestatigd, getuigen.

*Allerlei Likeuren van alle prijzen, gedistilleerd en met echte suiker vervaardigd.*  
*Siropen, Groseille, enz. — Zuiver fruit en suiker,*

Gazet van Antwerpen, 03 november 1891, p. 4

F2 => D3 : Cryptisch: Als je nou eens jouw irritatie een beetje zou aanpassen dan kon je dat tenminste gebruiken om op deze kunstmatige wijze water toe te voeren aan jouw landbouwgewassen.

B3 => B4 : Hoeveel luchtballonnen, volgens de tekst uit een liedje van K3, kleuren de lucht blauw?

F3 => F4 : Dit is niet alleen een beestje dat schijnbaar heel wat schoentjes vandoen heeft maar tevens iemand die veel kan, van alle markten thuis is en meestal met van alles tegelijk bezig is.

E4 => I4 : Zoogdier dat zich zo te zien verbergt in de op één na grootste stad, wat bevolking betreft, van Nederland.

G4 => D5 : Gemeente (Vlaams Brabant) die gelegen is in de Vlaamse Rand rond Brussel. Voornamelijk bekend om zijn Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

B5 => F5 : We vragen de aanspreek-voornaam van een Amerikaanse actrice waarvan je hierbij een karikatuur aantreft. Ze is vooral bekend om haar vertolking van Bridget Jones en ze schitterde nog niet zo heel lang geleden als Judy Garland waar ze onder meer een Oscar voor in de wacht sleepte. =====>



D5 => A6 : We zoeken een woord van acht letters

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Als je weet dat 5-6-7-8-3-4 een synoniem voor beenhouwer is en dat 4-2-8-3-1 volledig thuishoort bij het woord dat we zoeken. Welk woord bedoelen we dan?

I5 => H6 : Ook al geven we hierbij maar een miniscuul stukje van een wereldberoemd schilderij toch weet iedereen ongetwijfeld over welk kunstwerk het gaat. Maar.....we vragen hierbij de Italiaanse naam hiervoor (zonder spatie). =====>



G6 => C7 : Wat zijn wij toch brave mensen hé. Nu vragen we gewoonweg de achternaam van de artiest die het werk uit vorige vraag schilderde (zonder spatie).

B7 => H7 : Zuur automerk.

G7 => E8 : Betekent zowat hetzelfde als 'et cetera' maar dan in het Nederlands. Wordt meestal in tekst afgekort (3 letters) gebruikt om aan te geven dat er nog van alles, doorgaans gelijkaardigs of horend bij hetzelfde item, volgt maar dat je wat nog zou volgen niet gaat vermelden.

A8 => H8 : Gedeelte van het gebit.

E8 => J8 : Wat voor vervoermiddel wordt door het koppel op de tekening gebezigd? =====>



J8 => F9 : Het aangezicht verwijderden we al. Nu nog het hoofddeksel en de snor. Welk voorwerp blijft er dan nog over? =====>



D9 => B10 : ? VII Philopator was koningin van het oude Egypte, het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie en daarmee de laatste Hellenistische heerseres van Egypte. Ze is de bekendste van de verschillende gelijknamige Egyptische vorstinnen en wordt gewoonlijk kortweg als ? aangeduid. Zij is getrouwd geweest met Marcus Antonius al hield die relatie niet lang stand.

H9 => F10 : *Er was eens ... een arme weesjongen die elke dag samen met zijn grootvader melk van de boerderij in Hoboken naar de grote stad, Antwerpen, bracht. Op een ochtend treffen ze een mishandelde, afgepeigerde hond aan op hun tocht. Deze werd zonder medelijden aan de kant van de weg achtergelaten door zijn baasje. De jongen en zijn opa ontfermen zich over de uitgeputte hond.*

Bovenstaande tekst moet je maar beschouwen als hint die vermoedelijk overbodig is omdat het verhaal over de jongen en zijn hond zowat wereldberoemd is. Misschien is onze afbeelding toch nog een extra steuntje in de rug bij het oplossen van onze vraag. Wat is de naam van de hond? ->



C10 => H10: Wat een benzinemark en een dierenhuisje gemeen hebben?

F10 => J10 : is een grammofonplaat met een microgroef, gemaakt van vinyl en met een diameter van 30 cm die ruimte biedt voor maximaal 30 minuten muziek.